

Achter de wolken schijnt de Zon.

Inleiding

Als we om ons heen kijken lijkt het wel of er een schaarste is aan tijd. We zijn druk met werk, school, sport, studentenverenigingen, vrienden etc. en van al deze punten is geen één van alle slecht. Wel kan het je in de weg zitten.

Bijbelstudie

Toen Mozes met de Israëlieten tegenover de berg Sinaï aankwam -na de uittocht uit Egypte- openbaarde God zich aan het volk van Israël. Mozes loopt de berg op en God openbaart zich aan Mozes (Exodus 19). God gaf een boodschap mee aan Mozes om tegen het huis van Jakob en de Israëlieten dat ze moesten weten dat Hij het was die hen uit Egypte heeft geleid. "Toen antwoorde heel het volk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!" (Exodus 19:8)

Nadat God de wetten (Exodus 20 t/m 23) aan Mozes had geopenbaard, keerde Mozes weer terug naar het volk. "Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoorde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen." (Exodus 24:3)

Nadat Mozes weer de berg Sinaï op ging, bedekte de wolk de berg en de wolk bedekte hem 6 dagen en de zevende dag riep Hij Mozes. Vervolgens bleef Mozes daar nog 40 dagen en 40 nachten.

Nadat God aan Mozes vertelde hoe de tabernakel zich moest vormgeven, werd het volk onderaan de berg Sinaï onrustig.

Lees: Exodus 32

- Wat valt je op aan deze tekst?
- Hoe zou je deze tekst kunnen vertalen naar het hier en nu?
- Wat vinden jullie van de reactie van God?

Wat op valt is dat 'het volk' al snel 1 van de 10 geboden breekt. Dit nadat God ze altijd geleid en gegeven heeft wat ze nodig hadden en in niks te kort geschoten is. Dit nadat ze 2x hebben bevestigd dat ze zullen doen wat God wil dat ze doen. En dan toch de fout in gaan.

- Wat is een 'afgod' in jouw leven en houdt jouw focus van God weg?
- Als jij God even niet ervaart in je leven, wat doe je er dan aan dat je Hem wel ervaart of ziet en niet uit het oog verliest?

Wat dit te maken heeft met de inleiding?

God wil één ding en dat is JOU! Dagelijkse dingen kunnen ons in een sleur brengen en de focus van God afhouden. Dat KAN door werk, school, sport, vrienden, studentenverenigingen etc.. Wees bewust van wat je afleidt van God. Neem de tijd en/of combineer de tijd. Hij wil dat wij naar Hem verlangen, omdat Hij ook naar ons verlangt.

Ook al ervaren we Hem niet altijd in ons leven, achter de wolken schijnt de Zon. Zie God in de dingen om je heen en geniet daarvan. Dank God voor de alle mooie moment(jes) in je leven. Bid voor de moeilijke momenten in je leven en blijf vertrouwen op God.

Sluit met gebed af in je groepje.