

Eén zijn in onze verschillen

Hallo! Leuk dat je er bent!

Vandaag gaan we nadenken over hoe de Bijbel spreekt over omgaan met onderlinge verschillen. Al sinds het begin van het christendom is er één ding waarin we uitblinken: het niet met elkaar eens zijn. Door de jaren heen is er veel verdeeldheid geweest. Dit is iets wat de duivel wil en veroorzaakt, maar ook iets wat wij van nature zijn. Als mens zijn we bezig met onze positie, ook als dat ten koste van de ander gaat. Dat is verdeeldheid, en daar maakt de duivel graag gebruik van. In plaats van dat we samen met God tegen hem vechten, vechten we met elkaar.

Op Jeugdgroep hebben we met elkaar ontdekt dat het woord van God goed en waar is, of we het nou begrijpen of niet. We beseffen ons dat we de woorden van God anders kunnen uitleggen. Vanavond willen we het niet hebben over waarom dat zo is, maar over hoe we in liefde en waarheid met elkaar kunnen omgaan.

Lees Romeinen 14

- Wat valt je op?
- Romeinen 14 gaat over spijswetten en viering van dagen, hoe pas je dat toe in deze tijd?
- In hoeverre ben je bereid om iets te laten als daar de zwakte van een ander door wordt geraakt? (Bijvoorbeeld: drank gebruiken bij iemand die drankverslaafd is, of je aanpassen aan iemand die op een bepaalde wijze de zondag wil vieren). (1 Korinthe 8:13)
- In de hoofdstukken voor Romeinen 14 zie je dat de Bijbel over een aantal zaken heel duidelijk is. Hoe zou je hier mee om willen gaan? (denk aan dronkenschap (13:14), overspel (13:9)).

Romeinen 14 is duidelijk. "Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten laat het staan om (de Heer te eren, en ook hij dankt God." (vers 6). Ook in de tijd van de Bijbel geloofde niet iedereen op dezelfde manier. Sommige mensen aten vlees, anderen niet. Vandaag de dag is dat nog zo.

"Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt." Vandaag de dag zijn we allemaal overtuigd van allemaal verschillende dingen. We hebben allemaal onze eigen opvattingen in het geloof, en we denken allemaal dat het door God is ingegeven. We willen zo allemaal God dienen zoals wij geloven dat het goed is. We kunnen in Romeinen 12 en 13 zien dat Paulus over bepaalde dingen heel duidelijk is, maar in Romeinen 14 zegt dat over andere onderwerpen gelovigen heel verschillend kunnen denken. Hier gaat het over de spijswetten en de viering van dagen. Wij kunnen ook over veel dingen van mening verschillen, maar Paulus zegt hier dat we dan met respect en liefde met elkaar om moeten gaan.

Lees Filippenzen 2:1-11

- Wat valt je op?
- Deze tekst gaat over jou houding ten aanzien van je medemens. Voldoe jij hieraan? Waarom wel/niet?
- Wat kun je hieruit meenemen?

God verlangt van ons dat we eensgezind zijn in ons geloof. Echter blijkt in de praktijk dat dit vaak niet het geval is. Dit is altijd al zo geweest. In (bijna) elke brief uit de Bijbel zie je dit terug (zie extra teksten).

Hoe zorgen wij dat we dit wel doen? Wat kunnen we leren van de houding van Jezus en van de houding van Paulus? Hoe zit het met jou houding? Hoe kijk jij naar je medechristenen, waar je het misschien wel niet mee eens bent? Wat doe jij als je overtuigd bent dat de ander fout zit, maar je het niet met elkaar eens wordt?

Ga hier met elkaar over in gesprek!

Mogen we dan nergens iets van zeggen? Nee. Galaten 6 begint met het volgende: 'Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen'. Dit is juist een duidelijk opdracht om elkaar te helpen om het juiste te blijven doen.

- Hoe rijm je dit met wat we net lazen?

Heel Galaten 6 gaat over leven door de Geest. Zelfs de tekst die we net lazen gaat over de Geest. Er staat niet 'wijs elkaar terecht', maar er staat dat 'u die door de Geest geleid wordt hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen' moet. Het gaat in het terechtwijzen al om de Geest. De rest van het hoofdstuk legt uit hoe het leven vanuit het vlees leidt tot de dood, maar dat het leven vanuit de Geest leven geeft. Wanneer we de Geest verliezen is dat het moment dat we elkaar terug moeten brengen naar het rechte pad, naar het leven. Opnieuw gaat het over je hart.

- Als jij iemand terecht wil wijzen, doe je dat dan uit het vlees of uit de Geest?
- Wat beweegt jou om een ander terecht te wijzen?

We hebben het nu gehad over meningsverschillen onder christenen, de houding die de Bijbel van ons vraagt en over dat we ook elkaar scherp mogen houden. God verlangt van ons dat we op een liefdevolle manier naar de mening van een ander moeten kijken, ook als we het er niet mee eens zijn. We hoeven niet te focussen op onze verschillen, maar mogen juist kijken naar dat wat ons verbindt.

- Ben jij tot een nieuw inzicht gekomen?

Wil je meer lezen over het onderwerp? Dat mag, maar dan in je eigen tijd. Hieronder staat een lijstje met teksten.

Sluit met elkaar af met gebed.