

## SAMEN

Geloven in je eentje is vast mogelijk. De vraag is eerder of je meer groei zal ervaren als je vooral in je eentje met je geloof bezig bent of wanneer je met anderen het geloof deelt. Jeugdgroep is een plek waar je met anderen God kan zoeken en zo heb je misschien ook nog een kerk of een vriendengroep waar je opgebouwd en uitgedaagd wordt in je geloof.

In deze ruimte heb je de tijd om hier verder over na te denken, voor te bidden, over te praten en te bestuderen. Er zijn twee studies voorbereid, de een is gericht op het samen leven in een gemeenschap (kerk/jeugdgroep/anders), de ander op het groeien in je geloof door met vrienden God te zoeken. Beide manieren van 'samen-zijn' kunnen een positieve invloed hebben op je geloof en ik hoop dat je daar iets van zult ontdekken. Aan de hand van vragen en teksten aan de Bijbel kun je hierover nadenken. Doe de studie lekker in je eentje, aan het einde kun je de tijd nemen om hier met iemand over door te praten en voor te bidden.

Deze studie richt zich op '**geloven met vrienden**'.

### *Vriendschap*

Vriendschap is op het eerste oog een bekende term, je hebt waarschijnlijk wel vrienden en dus heb je een beeld bij vriendschap. Vriendschap is een relatie, dat betekent dat er voor beide personen twee elementen in zitten, je bent een vriend en je hebt een vriend. De vragen zullen gericht zijn op die twee elementen.

Voor sommigen is iemand al snel een vriend en zo heb je al snel heel veel vrienden, anderen zijn daar wat terughoudender in en houden het bij een kleinere groep vrienden. Wat zijn jouw twee of drie belangrijkste vriendschappen? Waarom zijn ze voor jou zo belangrijk? Wat zijn elementen van een vriendschap die voor jou essentieel zijn? Wat zijn elementen die je graag wil geven in een vriendschap?

### *Bijbelse vriendschap – een vriend hebben en een vriend zijn*

Vader, Zoon en de Heilige Geest zijn een. In een intieme relatie leven zij met elkaar, ze blijven zichzelf en zijn tegelijk één. In Johannes 17 kun je lezen hoe Jezus zich verhoudt tot Zijn Vader (in éénheid) en hoe Hij verlangt dat zijn volgelingen ook één zullen zijn (vers 20-21). We zijn gemaakt naar Gods beeld en hebben op ons eigen manier ook behoefte aan relaties met andere mensen. Dat komt tot uiting in vriendschappen en de Bijbel spreekt hier regelmatig over:

- Psalm 133. Zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.
- Prediker 4: 9-10. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweed eis om hem overeind te helpen.
- Lucas 10: 1-24. Jezus zendt zijn discipelen uit in tweetallen om samen Gods Koninkrijk te brengen en te bouwen.
- Spreuken 18: 24. Een man die vrienden kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.
- Thomas a Kempis schrijft: In Jezus moet de liefde voor een vriend geworteld zijn en om Jezus moet je van ieder mens houden. Zonder Jezus is vriendschap niet sterk en niet duurzaam, en de liefde waarvan Ik de band niet heb gelegd is niet waarachtig en zuiver.

Wat valt je op aan bovenstaande teksten?

In hoeverre herken je dit in jouw vriendschappen?

### *Welk een vriend is onze Jezus?*

- Johannes 15:9-7.

In het bovenstaande stuk noemt Jezus een belangrijk onderdeel van vriendschap met Hem. Dat betekent gehoorzaamheid, niet als een slaaf, maar als een vriend.

Jezus had een mooie groep vrienden verzameld en Hij kiest er soms voor om bepaalde dingen met een aantal van deze vrienden te delen. In Mattheus 17:1-9 neemt Hij Petrus, Jacobus en Johannes mee zodat ze de verheerlijking op de berg mee kunnen maken en Mattheus 26: 36-40 beschrijft dat Jezus deze drie mannen meenam toen Hij erg bang was. In 1 van Zijn hoogtepunten op aarde en bij Zijn dieptepunt kiest Jezus dezelfde mannen uit om dit met Hem te beleven. Jezus had een 'inner circle' met wie Hij echt diep ging.

- Heb je vrienden met wie je écht alles kunt delen?

Lazarus was een andere vriend van Jezus (Johannes 11:3) en hij was zwaar in nood. Jezus hield van hem en Hij huilde toen Lazarus stierf (Johannes 11:35). Jezus is bewogen met Zijn vrienden en Hij durfde zijn emoties te tonen. Hij was niet alleen bewogen maar ook in staat om Lazarus uit het graf te roepen en Hem weer levend te maken. Een prachtig symbool van wat Jezus met je doet in Zijn vriendschap, Hij maakt jou weer levend en Hij wekt je op. Jezus is de ultieme vriend. Vriendschap met Hem is de basis voor vriendschap met je aardse vrienden.

- Hoe kun jij groeien in je vriendschap met Jezus?
- Hoe wil je dat jouw vriendschap met Jezus ook jouw vriendschappen beïnvloed?
- Jezus koos om diep te gaan met een aantal van zijn goede vrienden, in welke vrienden wil jij meer investeren? Wil je daarin kwetsbaar zijn?
- Hoe kun jij een betere vriend zijn?

### *Uitdagingen*

Efeziërs 3:18-19. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

- We zijn aan elkaar gegeven om samen de liefde van Jezus te leren kennen en begrijpen. Hoe wil jij dit de komende tijd vormgeven?
- Vrienden zijn een geschenk, dank God voor jouw vrienden.
- Zoek iemand op om te praten over wat je ontdekt hebt en bid met elkaar voor de dingen waar je in wil groeien.