

Ik ben, dus JIJ mag zijn.

In deze wereld wordt er van ons verlangd ons te bewijzen naar de anderen. Prestatiedrang. Na elke prestatie krijgen we een beloning. Een diploma, vast contract, hogere functie dus een hoger loon en noem zo maar op. De prestaties die jij behaalt, bepaalt in sommige groepen hoe mensen naar jou gaan kijken.

Voor de God is dat anders, bij Hem kan je met lege handen aankomen en je wordt aanvaard zoals je bent. Je ontvangt eerst je diploma (stempel van Gods kind zijn) voordat je bij zijn leerschool begint.

Wie je bent, is belangrijker dan wat je doet!

LEVEN

Lees Lucas 15 vers 11 t/m 32.

De verloren zoon deed zo'n beetje alles wat God verboden heeft. Toch mocht hij weer als vanouds terugkomen bij zijn vader. Hij kreeg het mooiste gewaad, een ring, sandalen, het gemeste kalf dat voor hem werd geslacht en er werd door hem feest gevierd.

In die tussentijd ging zijn broer van het land naar huis toe. In de verte hoorde hij muziek en vroeg wat dat te betekenen had. Er werd geantwoord dat zijn broer terug was en dat zijn vader het gemeste kalf had geslacht om dat hij gezond en heelhuids thuis is gekomen. Hij werd boos. Al die tijd heeft hij zijn vader gehoorzaamd, alles wat hij vroeg deed hij en nooit werd er voor hem een feest gevierd. Zijn vader zei: "Mijn jongen, jij bent altijd bij mij, en alles wat van mij is is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."

Stof tot nadenken:

- *Wat vind je van de tekst?*
- *Is dit gerechtigheid in jullie ogen? Waarom wel/niet?*
- *Met welk van de twee zonen vergelijk jij jezelf?*
- *Vind je zelf de weg naar God moeilijk te vinden? Als in, ik heb een zonde begaan en wil dit belijden maar je weet niet hoe.*

Lees 1 Johannes 1:8-9

RELATIE

Heb jij een relatie met God? Zo ja, waar is die relatie dan op gebaseerd? Wat houdt die relatie nou in? Allemaal vragen die sommigen weleens hebben gehad. Het staat misschien ver van ons af, want ja, dit is lang geleden gebeurd. God had toch een relatie met hen, zij, die in het verleden hebben geleefd. Wil God wel eens een relatie met ons, wij, die in het heden leven. Ja, dat wil Hij!

Rom 8:15

Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als Zijn kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: 'Abba! Vader!' Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.

Joh 15:16

Het is niet zo dat jullie Mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen.

Jak 1:5

En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.

Stof tot nadenken:

- *Wat vinden jullie van deze teksten?*
- *Kun je hier uit opmaken dat God echt een relatie met ons wil? Waarom wel/niet?*
- *In Romeinen 8 wordt geschreven dat we geen slaven van de angst meer zijn, maar kinderen van God. Wat bedoeld Paulus hiermee?*
- *In hoeverre zie je jezelf als een kind van God? En geloof je dat je in Zijn liefde door Hem uitgekozen bent?*

VRIJ ZIJN

Lees Galaten 5 : 18 t/m 26

Het is uitgerekend Paulus, die eerder Saulus heette, hij die eerder christenen vervolgde en nu deze brief schrijft aan de gemeenten in Galatië. Hij is bekeert en leeft in volledige afhankelijkheid van God.

De tekst die jullie hebben gelezen is heel erg duidelijk. Wat er staat geschreven is goed of fout. Er staat niet iets van: 'Nou, eigenlijk kan dit niet, maar ik zie het door de vingers.' Jezus wil alleen mensen die voor Hem leven en niet mensen die half voor hem leven, want zij leven in een grijs gebied. Je kunt niet zijn naam verheerlijken en daarbij ook nog leven met haat, ruzie, losbandigheid etc. Zo krijgen ongelovigen een verkeerd Godsbeeld en misschien ook wel een afkeer tegen het christendom.

Wij staan midden in de wereld en er wordt veel aan ons getrokken. Veel dingen zijn dan ook menselijk. Iemand die jou pest, daar heb je al snel haat en soms zelfs ruzie aan. Dronkenschap, als je geen grens voor jezelf stelt, dan ben je als snel niet meer jezelf. Zo kan iedereen wel wat opnoemen.

- *Als jullie dit hebben gelezen, wat zegt dit over jezelf/ons?*
- *Leven jullie in volledige vrijheid? Waarom wel/niet?*
- *Hoe zou je in vrijheid kunnen leven? En wat heb je daarbij nodig?*