

Groepsstudie Eljakim 19 oktober – Jesaja 58

Lees samen Jesaja 58:1-14.

Jesaja heeft een klacht voor het volk, God zelf is het die het volk toespreekt door de mond van Jesaja (1-3). Het interessante aan dit hoofdstuk is dat het volk druk met God bezig is, daar vreugde in vindt en toch in een soort geloofscrisis zitten. Ze zoeken God met vreugde, maar Hij laat niks van zich horen (2-3). Aan de buitenkant is alles in orde en het volk hield vast aan de bekende en de gewenste vorm, maar hun hart was niet in overeenstemming met Gods wil en principes (4-5).

- Wat valt je op aan dit eerste stuk (1-5)?
- Hoe kan het dat het volk God met vreugde zoekt (vers 2) en dat God hier niet blij mee is (vers 5)?
- Herken je iets van bovenstaande in je eigen leven?

Vervolgens zet God uiteen wat de dingen zijn waar Hij wel blij van wordt (6-14), we gaan hier iets meer bij stilstaan. God benoemt een aantal punten heel specifiek:

- 1) Het vrijmaken van de geboeiden en onderdrukten (vers 6).
- 2) Het geven van eten, kleding en een huis aan degene die dit niet hebben (vers 7).
- 3) Stoppen met beschuldigen en kwaad spreken (vers 9).
- 4) Je hart openen voor hongerigen (vers 10).
- 5) Op de sabbat God heiligen en niet je eigen wensen zoeken (vers 13).

- Wat mag het uitvoeren van de bovenstaande dingen jou kosten?
- Wat vind je van dit lijstje? In hoeverre ben je bezig met dit soort dingen?

In dit hoofdstuk verbindt God het doen van de bovenstaande vijf dingen aan een aantal gevolgen:

- 1) Gods heerlijkheid zal je achterhoede zijn en je herstel zal snel intreden (vers 8).
- 2) De Heer zal antwoorden en als je roept zal Hij zeggen, hier ben Ik (vers 9).
- 3) De Heer zal je voortdurend leiden en je zult verzadigd worden, je zult zijn als een bevloeiende tuin en als een bron waarvan het water nooit ontbreekt, zelfs in een droge en dorre omgeving (vers 11). *Vergelijk ook Johannes 7:37-40.*
- 4) Je volgende generaties zullen herstellende en herbouwers zijn (vers 12), dit kan letterlijk bedoeld zijn (Jeruzalem lag in puin), maar ook geestelijk herstel.
- 5) Je zult (echte) vreugde scheppen in de Heer (vers 14), vergelijk dit ook met de vreugde in vers 3.

- Bespreek wat je van deze beloften vindt, begrijp je wat ze betekenen?
- God verbindt deze beloften aan het doen van bepaalde 'goede werken', wat vind je hiervan? Ervaar je dit in je eigen leven?
- Naar welk van deze beloften verlang je het meest?
- Welke dingen staan er voor jou in de weg om de belofte te ontvangen?

Bespreek samen of er dingen zijn die je wilt belijden. Als je dit wil, belijd deze dan in je gebed naar God toe en vraag je groepsgenoten of ze voor je willen bidden. Bid dan specifiek voor elkaar voor de vervulling van een of meer van deze beloften.