

Waarheid

We leven in een wereld waarin veel op ons afkomt. Of het nou is via de media, via social media, via andere christenen of via de kerk: continu worden we belaagd met informatie. Als christen kan het moeilijk zijn om waarheid en onwaarheid van elkaar te scheiden. En als christenen denken we dan ook nog eens allemaal heel verschillend, vaak aan de hand van dezelfde Bijbelteksten. Soms zijn we het dan ook nog is zo sterk oneens over hoe we de Bijbel moeten lezen, dat we in conflict komen. Op kamp hebben we het hier met een groep al even over gehad. Vragen als ‘Hoe ga ik om met politieke meningsverschillen?’, ‘Hoe ga ik om met verdeeldheid en verwijten onder christenen onderling? Wat is de juiste weg?’, ‘Wanneer is iets van de Geest en wanneer speelt iemand toneel?’, ‘Wat is de weg die God voor ons bedoeld heeft?’ en ‘Mag ik nog wel een genuanceerde mening hebben?’ hebben we besproken. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze zoektocht naar de waarheid?

Herken je de vragen die gesteld zijn? Waar loop je zelf tegenaan?

De Bijbel

Er is geen duidelijk definitie voor het woord waarheid. In onze cultuur zien we vaak de waarheid als hetgeen dat waar is. Als een appel van een boom valt, dan valt die omlaag en niet omhoog. Dat is de waarheid. Maar als we kijken naar meningen of standpunten dan loopt die definitie stuk. Een mening is niet altijd waar of onwaar, hoe graag we ook zouden willen. De Bijbel spreekt over een drievoudige waarheid. Allereerst zegt Jezus ‘Ik ben de waarheid’, ten tweede bid Jezus ‘Uw woord is de waarheid’ en ten derde zegt Johannes ons ‘de Heilige Geest is waarheid’. Er zijn dus drie vragen die we onszelf kunnen stellen als we de waarheid willen weten:

- Laat dit Jezus zien zoals Hij werkelijk is?
- Komt het overeen met Gods woord?
- Legt de Heilige Geest er getuigenis van af?

We kennen Jezus allemaal persoonlijk en ieder beleefd Hem anders. We interpreteren het woord van God ook allemaal anders; iedereen leest de Bijbel met zijn eigen bril. En we hebben vaak veel moeite met het verstaan van de Heilige Geest. Biedt de Bijbel ons dan niet een ander handvat om achter de waarheid te komen? Lees Johannes 14:15-17, Johannes 16:13 en 1 Thessalonicenzen 5:21-22.

Wat zeggen deze teksten over het vinden van de waarheid?
Hoe kun je dit praktisch maken en toepassen?

In de Bijbel staan verschillende teksten over hoe we om kunnen gaan met de waarheid. Lees de volgende teksten één voor één met elkaar door.

- Johannes 8:31-32
- 1 Johannes 1:6
- Deuteronomium 18:21-22
- Lucas 6:43-45
- 1 Korintiërs 14:3

Wat valt je op? Welke handvatten over de waarheid geven deze teksten?

Meningsverschillen

We hebben nu gekeken naar een stukje context en naar wat de Bijbel zegt over de waarheid. Maar hoe gaan we nou met elkaar om als we het niet met elkaar eens zijn, en allebei onze mening baseren op de Bijbel? In Spreuken 27:17 staat: “Ijzer scherpt men met ijzer; also scherpt een man het aangezicht zijns naasten.” Kennelijk is het goed en nodig om elkaar scherp te houden. De bijbel biedt wel wat handvatten over hoe we dit mogen doen. Lees de volgende teksten:

- Jakobus 3:8-10
- Romeinen 14:1-7
- Mattheüs 7:1

Wat zeggen deze teksten over omgaan met meningsverschillen?
 Hoe scherp je ijzer met ijzer/houd je elkaar scherp (Spreuken)?
 Hoe lees je dit in relatie tot het Joodse denken?

